

de muziek

B3

VL-802R

Blônd & Bril

door Sef Derkx



Beste vrind Blônd,

Door de bank genomen ben ik erg content met de stelregel *unne daag neet genôld, is unne daag neet gelaef*. Maar mei vind ik toch dat ik een beetje positiever zou kunnen zijn. Je hoeft natuurlijk niet door te slaan en als een Venlose Eddy Wally bij alles blij staan te juichen. Maar een balans tussen *nâole en stuûte* is gewoon prettiger. Weet je op wie ik daarom soms jaloers ben? Op de VVV-supporters. Ze dragen vanuit een positieve grondhouding moedig het leed dat in Venlo betaald voetbal heet. Neem het vorig seizoen. Een seizoen om snel te vergeten. Wat zeg ik? Een ramp was het. De tribunes werden alsmear leger. Alleen de *die hard* supporters vielen niet van hun geloof af. In de laatste competitiewedstrijd werd hun trouw beloond. In De Koel voltrok zich een wonder. VVV plaatste zich voor de nacompetitie. Het geloof in betere tijden herleefde. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen was er opeens weer een wonder. Winst tegen Feyenoord. Herinneringen bor-

relden op aan 1988, toen Feyenoord drie maal achter elkaar in De Koel werd vermoord. Het jaar ervoor werd twee maal thuis gewonnen van Ajax. De sneeuwwedstrijd tegen de Amsterdammers met trainer Cruiff is er een om nooit te vergeten. VVV zorgde in die tijd voor een *weej-geveul*. Van 20.000 mensen in De Koel keek niemand op. Afgelopen dinsdag was ik bij de gewonnen oefenwedstrijd tegen FC Mönchengladbach. *Genôld* werd er nauwelijks en ik hoorde mezelf na afloop zeggen: *we zeen ôs zaoterdaag*. Sinds kort is er de Socio Club VVV-Venlo, een initiatief van supporters die de banden wil aanhalen tussen VVV en Noord-Limburg. De eerste activiteit is 30 augustus. Dan worden de glorieijden aan De Kraal en in De Koel belicht. Spelers en trainers van weer komen aan het woord, de historische clublieders worden ten gehore gebracht en er zijn nooit eerder vertoonde filmbeelden te zien. Een zondag om naar uit te kijken.

Hald dich, Bril



Reageren: Bril@mgl.nl