

## Blônd & Bril

door Frans Pollux



### Waerden Bril,

**T**oen ik me deze week een weg baande door de spreekwoordelijke drukte op de *Weihnachtsmarkt*

(volgens Paul Beck een 'enorm succes') had ik vakantievinders in mijn buik. Ik zocht een reisbureau. *De wets waal*, zo'n handige winkel waar je iemand anders via internet je reis laat boeken. Ik wilde een hotelletje in een van de vorige Floriadedsteden om te *spienzen* wat daar merkbaar was van de 1,2 miljard spin-off die 't *Zwiegende Nõndejuuke* ons beloofd heeft. Al was ik vergeten waar die vorige Floriade-plaatsen ook alweer lagen. Over 'op de kaart zetten' gesproken.

In het reisbureau zat, aan het tafeltje naast me, een vreemd heerschap. *Langk, smaal* en met een muts en donkere zonnebril op. Het leek wel alsof die meneer onherkenbaar probeerde te blijven. Ik spitste dus mijn oren, terwijl ik mijn eigen reisjuf wanhopig liet googelen naar in vergetelheid geraakte Floriadedsteden.

„Madeira?” vroeg het meisje naast ons aan de meneer met zonnebril. Nu pas hoorde ik dat hij zat te snikken.

„*Jao, is good*”, kreeg hij er met veel gesnotter uit. „Boek maar.”

Het meisje tikte wat op een toetsenbord. „*De ganse maond fibberwaarie dus?*” vroeg ze.

Daarop gooide de man zijn armen in de lucht en jankte alsof hij *enne getraoje kief* was.

Het meisje wist niet goed waar het moest kijken.

„Sorry”, zei hij en hij herpakte zich: „*Jao, gans... fibberwaarie.*”

Opnieuw *gebäök*.

Precies op dat moment kwam een draaiende camera van *d'n Umroop* binnen. Van schrik sprong de smalle man overeind - de zonnebril viel van zijn gezicht. Meteen hield hij zijn handen voor zijn gezicht, maar in die ene flits had ik zijn ogen gezien. De *bekindste kiékers* van Venlo. Hij duwde de cameraman en verslaggever omver en vluchtte de straat op.

De verslaggever klom overeind en trok zijn jas recht. „*Zuuse waal!*”, siste hij tegen zijn cameraman. „*Det geruch klop. Dae geit dit jaor met vastelaovend op vekantie.*”

Ik probeerde deze schokkende primieur tot mij door te laten dringen.

Doe jij dat ook even, *Kammeraod Fok: dae met die auge is er niet tijdens die dreej dolle daag.*

Gevolg: voor het eerst in *weit ik wiewuul jaor géén Neutjesrang* in de portiek op dinsdag. Bah.

Steun daarom vanaf vandaag de petitie op twitter:

#OostdamMoetBlijven.

#### Hald dich, Blônd

PS: Door de hevige sneeuwval eerder deze week hebben we de bezoekersaantallen van de Floriade helaas naar beneden bij moeten stellen.

