

VASTELAOVEND De 3-kes en De Pimpelaers, van grap naar definitieve toevoeging aan de Venlose carnavalstraditie

Anders, maar zeker niet rebels

Ze vieren carnaval, maar dan anders. Niet per se met een prins, wel met elkaar. Niet om te trappen, maar om nieuwe doelgroepen aan te spreken.

door **Harry Lücker**

Tussen alle pakken, mutsen en veren op de jaarlijkse prinsenfoto staan twee opvallende verschijningen.

Uithangborden van een andere manier van *vastelaovend* vieren. De nar van het Groot Venlose carnavalsgezelschap 3-kes kenden we al. Maar ook de hōfkeuning van carnavalsvereniging De Pimpelaers staat nu op de foto.

De 3-kes viert dit jaar het 9-jarig jubileum. Dat klinkt wat vreemd in de carnavalswereld, maar de vereniging heeft nu eenmaal niets met het cijfer elf. Wel met het cijfer drie. „Het is begonnen als grap in 2001, op mijn verjaardag, waar ik het best bewaarde geheim van Ble-rick verklapte: het uitroepen van mijn verjaardagsprins”, vertelt 3-kes voorzitter Sander Mattheijssen. „Het werd de aanzet voor een nieuwe vereniging. Het getal drie werd leidend. We hadden een raad van drie en mijn ouders woonden op huisnummer drie. Op 3-3-03 werd de 3-kes officieel opgericht.” Het gezelschap richt zich op de twintigplussers die te oud voor de jeugdverenigingen, maar te jong voor het ‘grote werk’ zijn. „We wilden geen prins uitroepen, dat gebeurt al op iedere straathoek van Venlo. Het werd een nar. Zeker in het begin dachten mensen dat we een alternatieve club waren die zich afzette tegen de gevestigde orde. Absolute onzin, wij willen juist samenwerken.” De club heeft een eigen stijl, is er voor heel groot Ven-



De nar (linksboven), hōfkeuning (linksonder) en Mission Impossible.

foto's Clim de Boer en archieven 3-kes en Mission Impossible

lo, bezoekt alle dorpen binnen de gemeente, houdt geen receptie maar een borrel op de boot en nog belangrijker: heeft geen keurslijf. „We willen wat toevoegen aan de *vastelaovend* en dat lukt ons ook. Maar zitten niet in een strak keurslijf. Daarom kunnen we een vrouwelijke nar uitroepen, of zoals dit jaar drie narren.” In het Venlose café Old Dutch stond in 2005 plots de hōfkeuning. Het uithangbord van De Pimpelaers, de vereniging die anno 2012 44

leden telt. „De Pimpelaers is een vriendengroep waarvan het hoofdoel het meelopen in de Venlose optocht is. Tot we op het idee kwamen om de dag voor het Hofbal, een eigen Hōfbal te organiseren. En daar werd heel spontaal de eerste hōfkeuning uitgeroepen”, zegt voorzitter Bob Huibers. Die hōfkeuning werd een begrip en steeds beter aangekleed. „Het mag serieus worden, maar het moet wel leuk blijven. Er is dus geen protocol voor de hōfkeuning. Hij bepaalt

zelf of hij naar recepties gaat of niet”, zegt Huibers. „Maar we willen meer doen voor het carnaval. Daarom werken we mee aan de *Blauwe Zaoterdaag* en begeleiden we de gasten van de *Zoepkoelexpress*. We zijn een officiële vereniging, maar zijn meer nog een *kwante vastelaovesgroep*.” Zo hebben de Pimpelaers en de 3-kes gemeen dat ze min of meer als grap zijn begonnen. Hoe serieus een grap kan worden blijkt uit het verhaal van de roemruchte alterna-

tieve club Mission Impossible uit Horst. Met drie vaste prinsen en ieder jaar een nieuwe. „Alles kon, ook die zaken waarvan je nu zegt dat ze misschien toch niet konden. Dan belden we bij mensen aan en liepen in polonaise door de woonkamer”, zegt voorman Eric van den Munckhof. In 1997 werd hij prins Eric I bij carnavalsvereniging D'n Dreumel. Mission Impossible stierf uit, de leden waren te oud geworden. Van den Munckhof is nu voorzitter van D'n Dreumel.