

OPTOCHT JOCUS Alle spraakmakende onderwerpen komen aan bod, van Ger Driessen tot Mark Verheijen

De mooie groepen in de zon

‘Vastelaovend bin ik zelf’. Onder dat motto van het Venloos Vastelaoves Gezelschap Jocus trok gisteren weer de grote optocht door de binnenstad van Venlo.

door **Peter Janssen**

Jawel, alles komt aan bod. Van het uitlekken van de prins via Twitter tot de reclamecampagne van gedeputeerde Ger Driessen voor zichzelf. Van de stank in de Steenstraat tot de roep om topvrouwen van wethouder Mark Verheijen. Van het vertrek van de Maaspoortdirecteur tot de bouw van een nieuw poppodium. De optocht is zelfs hyperactueel: naar aanleiding van de zondagavond laat uitgebrande frietkraam in Venlo wordt er met geblakerde frikadellen geleurd. Leuk?

Is de optocht leuk?

Tsja. Van de humor moeten de meeste optochten het niet hebben, ook die van Venlo niet. Wat de mensen aan de kant pas echt in stemming brengt, dat zijn, in willekeurige volgorde, de muziek, de mooi uitgedoste groepen en de knap gemaakte praalwagens. Niet de eenlingen, de *faatse*. Niet de grappen, al vermogen die her en der een glimlach te voorschijn te toveren. Maar niet bij iedereen. Want wat moet je bijvoorbeeld met iemand die een vissenkomp achter zich aansleept en zich om de haverklap omdraait om te zeggen: ‘Vissen, kòm!’ Goed, dat is misschien een kwestie van smaak. Net als de tekst: ‘Ik google nooit, mijn vrouw weet toch alles beter’. Flauw? Of is het allemaal zo *over the top* dat het toch weer leuk is?

Wie het weet mag het zeggen. En deze dan. De wagen van de Flodderkas. Stelt het stadhuis voor met zijn stenen leeuwen op het bordes. Je hoort zowaar gebrul. ‘Ons Brul(s)shirt bewaakt het hol van de leeuw’ is de boodschap van de groep. De leden tillen af en toe hun shirt op, zodat het portret van burgemeester Hubert Bruls zichtbaar wordt. Ah! Brul(s)! Een leeuw die brul(s)t. Het is dat ze het er zo dik opleggen, anders snapt waarschijnlijk geen mens het. En dan



Van grappige thema's tot fraai uitgedoste groepen in Venlo.

foto's **Lé Giesen**

nòg heb je geen idee waar het over gaat. Veel makkelijker en, toegegeven, voor de hand liggender, zijn dan de groepen en eenlingen die het publiek letterlijk een spiegel voorhouden: ‘Vastelaoves det bis se zelf’.

Sommige clubs storen zich helemaal niet aan het motto. De Klein Kernelkes zeggen het zelfs met zo veel woorden: ‘Weej lappe ‘t motto aan ôzze laars’. En dat letterlijk. Met grote laarzen op een fantastisch gebouwde wagen en met de

groepsleden verkleed als Lappen. Een van de vele werkelijk schitterend uitgedoste groepen, die dansend de straat over gaan. Dat geeft Schwung aan de tocht en brengt deining langs de kant. Dat is het wat de optocht aangenaam maakt:

de bonte werveling van de groepen onder de klanken van de kapellen. Nog zo'n fantastische groep: *Neet Nàöle*, verkleed als Inca's, het volk dat de zon aanbad. Misschien hebben zij er voor gezorgd dat de zon zo uitbundig schijnt vandaag.